



Lieve familie, vrienden en belangstellenden.

Het is alweer een tijd geleden dat wij een nieuwsbrief hebben geschreven. Sinds onze vorige nieuwsbrief is er dan ook veel gebeurd. Dat kunt u allemaal in deze brief lezen.

Het project krijgt vorm

Toen wij in 2019 in Brazilië waren werd er al druk geklust aan de vakantieboerderij waar het vrouwenhuis gaat komen. Er moesten dakpannen vervangen worden, planken in de vloer en ook heel veel aan de natuur op het terrein.

De start van de opvang is niet afhankelijk van onze aanwezigheid daar, maar lijkt wel dicht bij elkaar te gaan komen. Er wordt nu druk gewerkt aan het vinden, opleiden en gereedmaken van personeel. Nog even en dan is het project klaar om vrouwen op te vangen om hen te helpen vrij te komen van verslaving. Om moeders of dochters weer terug te geven aan gezinnen. Veel ontwikkelingen dus en erg spannend! Wij kijken ernaar uit en leven er enorm naar toe.

Een financieel wonder!

In onze eerdere nieuwsbrieven hebben wij u gedeeld over de restschuld die wij hadden van ons vorige huis. Nu mogen wij u mededelen dat deze restschuld helemaal is afgelost. Wij hebben een deel afbetaald en een resterende deel is ons kwijtgescholden. Wat een wonder! Er waren momenten dat ik (Joyce) me enorm zorgen maakte over de planning die we hadden, was mei 2021 wel haalbaar? Maar door dit grote wonder werd het gelijk een stuk duidelijker, mei 2021 is zeker haalbaar!

Datumprikker...

Nu moesten we nog een datum prikken voor de vliegtickets.

Johan en ik zochten op internet naar diverse goedkope vliegtickets, het liefst rechtstreeks, of 1 transfer en rond de € 500,- p.p. Totdat Johan zei "ik wil eigenlijk een ticket voor rond de € 400,- p.p." Ik was verbaasd en zei dat die tickets wel heel zeldzaam zijn. Maar oke dat klonk wel goed.

Zoals altijd bidden Johan en ik voor de dingen die we nodig hebben, zo ook voor de vliegtickets. Toen dacht ik ineens aan de tijd dat mijn ouders naar Bolivia gingen, zij kwamen toen in contact met SIAMA World Mission Travel een Christelijke reisorganisatie die vliegtickets beschikbaar heeft met een speciaal tarief voor zendingen. Na contact opgenomen te hebben met SIAMA, kreeg ik redelijk snel een mail met diverse

mogelijkheden. Waaronder een vliegticket van € 415 p.p. Met 1 transfer in Frankfurt om daarna naar Rio de Janeiro te vliegen. We mogen allebei 2 stuks ruimbagage meenemen en dat voor die prijs. Dit is toch geweldig?

Financiële steun.

Momenteel zijn wij op zoek naar mensen die bereid zijn om ons te steunen door middel van een financiële bijdrage, dit kan een eenmalige gift zijn maar we zoeken juist naar mensen die ons maandelijks kunnen steunen. U kunt uw gift overmaken naar de onderstaande gegevens:

NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk Brazilië.

Mocht u voornemens zijn om ons te steunen met een maandelijks gift, wilt u dan laten weten hoeveel en per wanneer we daarop kunnen rekenen? Dat is handig voor een financieel overzicht. Dat kan uiteraard via de e-mail, maar u kunt ook gebruik maken van onderstaande link naar het formulier dat we hiervoor hebben gemaakt:

[Link naar het formulier.](#)

Afscheid nemen.

De dagen vliegen voorbij, nog even en dan gaat ons Brazilië avontuur beginnen...

Daar hoort dus ook afscheid nemen bij. Afscheid nemen van de vogels die we hadden, afscheid nemen van mijn oma die recent is overleden, maar ook afscheid nemen van onze lieve poes die we momenteel erg missen, de leegte in ons huis is soms overweldigend zonder haar. Ook afscheid nemen van het appartement waar



we nu 2 jaar in wonen en van onze inboedel, oud en nieuw. Van onze familie en vrienden, kerkgenoten en collega's.

Afscheid nemen, dat is zwaar!

De laatste tijd moet ik denken aan het kinderverhaal van de koopman, hij is heel rijk en hij heeft alles wat zijn hartje begeert. Maar op een dag ziet hij iets bijzonders, hij ziet een prachtige witte parel. Maar zoveel geld heeft hij niet... uiteindelijk verkoopt de koopman alles wat hij heeft om uiteindelijk de parel te kopen. Jezus zegt "Het is met God net als met

die parel, het kost je echt alles om Hem te leren kennen, maar niets op aarde is meer waard dan Hij!"

Het verhaal van de koopman kan je ook lezen in Mattheüs 13, 44-46.

Verkoop:

Zoals eerder is besproken in deze brief moeten we ook onze inboedel verkopen, dit zijn bijvoorbeeld boeken, dvd's, cd's, diverse meubels, bankstel, bestek, servies, pannen, fietsen, auto en spullen voor in huis etc. We hebben het idee gekregen om een soort kringloop te organiseren. Mocht er iets bij zitten waar u interesse in heeft dan bent u van harte welkom om dit bij ons thuis te bekijken en mee te nemen.

Per 28 februari 2021 hebben wij onze huurwoning opgezegd en zullen dan bij Joyce haar ouders wonen tot het vertrek naar Brazilië op 1 mei 2021. Dus voor 28 februari moet het appartement leeg zijn.

Voor de verkoop van de boeken is een blogpost aangemaakt met daarin foto's van alle boeken die we wegdoen. Die is [hier](#) te vinden.

Houd onze blogposts in de gaten als jullie interesse hebben in de andere spullen die wij momenteel nog aanbieden.

Visum aanvraag

Inmiddels zijn we samen met Água Viva druk bezig met de aanvraag van ons visum.

In eerste instantie hadden we in ons hoofd om direct een visum aan te vragen voor 5 jaar, maar dat kan helaas niet meer. Het maximum is nu 2 jaar. Dit betekent dat er een aanvraag ingediend is voor deze 2 jaar die dan op termijn weer verlengt moet worden.

Voor deze aanvraag moeten we uiteraard voorzien in een aantal documenten die bij de gemeente aangevraagd en betaald moeten worden. Daarna moeten ze vertaald en gelegaliseerd worden alvorens ze gebruikt kunnen worden voor de aanvraag van ons visum. Een kostbaar en tijdrovende klus.

Website en Blog

Voor het schrijfwerk van Johan hebben we een website in de lucht en een gedeelte daarvan is gereserveerd speciaal voor ons avontuur in Brazilië. Daar staan alle voorgaande nieuwsbrieven met een download link en diverse blogberichten.

Neem gerust een kijkje! [lettersoflife.nl](https://www.lettersoflife.nl) tabblad Brazilië.

Of als directe link: <https://www.lettersoflife.nl/brazilie/>

Gebedspunten

- Een soepel en vlot verloop van de aanvraag van ons visum,
- Een geslaagd leegruim project van onze woning,
- Gebed voor de taalstudie die nog altijd enorm belangrijk is,
- De opbouw van onze achterban in betrokkenen zowel geestelijk als financieel,
- Het oog blijven houden op God, zeker in deze drukke tijd.

Dankpunten

- De zegen die we mogen ervaren in het gehele proces,
- De les van het loslaten,
- Betrokkenheid van de bestaande achterban,
- De mogelijkheid om nog twee maanden in te wonen voor ons vertrek naar Brazilië.