

	<p><b>Johan &amp; Joyce to Brazil</b></p> <p>Nieuwsbrief nr. 5 - April 2021</p>	
<p>Contact: <a href="mailto:jojo2brazil@gmail.com">jojo2brazil@gmail.com</a> - Giften: NL22INGB0002870921 tnv: Volle Evangelie Gemeente Eljakim ovv: Zendingswerk Brazilië</p>		

### **Lieve familie, vrienden en belangstellenden.**

Onze laatste nieuwsbrief kwam in december 2020 uit, daarin kon u onder andere lezen wat we gaan doen in Brazilië, de vliegtickets die we hebben kunnen kopen voor een enkele reis naar Brazilië en het financiële wonder wat we hebben meegemaakt. De afgelopen maanden is er veel gebeurd. Daar schrijven wij over in deze 5<sup>e</sup> nieuwsbrief.

### **Centrum voor verslavingszorg vrouwen, Água Viva**

Het schiet al aardig op, diverse vergunningen zijn al geregeld. Sollicitatiegesprekken zijn gehouden, een klein team is ontstaan en dat team heeft een cursusweek gehad. Ook wij hebben een klein gedeelte digitaal meegemaakt. Voordat de vrouwen daadwerkelijk opvangen kunnen worden moet er nog veel gebeuren. Voor de inrichting en ingebruikname is nog veel nodig, hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanschaf van stapelbedden, matrassen, wasmachine, kledingkasten enzovoorts. Daarom vragen wij u om een kijkje te nemen op de website van Água Viva en daar te zien waar u kunt helpen.



[www.aqua-viva.org/kom-in-actie/acties-eenmalig/](http://www.aqua-viva.org/kom-in-actie/acties-eenmalig/)

## **Veranderingen**

Sinds vorig jaar zijn we al bezig geweest met het verkopen van onze inboedel, van Joyce haar oude Barbiepoppen en de drones van Johan tot aan het verkopen van onze auto en het wegdoen van onze geliefde huisdieren. Zo kwam ook de dag dat we overgingen naar het huis van de ouders van Joyce, dit was op zaterdag 20 februari. De bank en de vloer werden opgehaald en het bed werd die dag verhuisd naar het ouderlijk huis van Joyce. Ineens was ons appartement een stuk leger. De laatste spullen die we nog hadden hebben we verkocht, weggeven of naar de stort gebracht. Op 26 februari stond de sleuteloverdracht gepland dus moest het huis helemaal leeg zijn. Gelukkig was alles voorspoedig verlopen en waren we op tijd klaar met de laatste dingen rondom het huis voor de sleuteloverdracht.

Wat een apart gevoel is dat, de deur van je huis dicht doen en te weten dat het voor het laatst is. Tegelijk deden we ook weer een deur open, het ouderlijk huis van Joyce. Nu we dit schrijven wonen we er ruim een maand. Het is wennen om weer terug te zijn in je ouderlijk huis. Jarenlang waren we op onszelf en nu wonen we ineens weer bij ouders thuis. We zijn hen echter enorm dankbaar dat wij daar 2 maanden mogen verblijven, wat een gift!

## **Zonder strijd geen overwinning**

Deze tekst komt steeds weer op ons pad. Er is namelijk heel wat strijd geweest. Dinsdag 2 maart kregen wij te horen dat Lufthansa de route niet meer vliegt. Daarmee was onze vlucht naar Rio de Janeiro geannuleerd. Op donderdag 4 maart kregen wij het bericht dat de envelop met documenten voor de aanvraag van ons visum was teruggestuurd naar het adres van Água Viva, de reden nog onbekend. Dit zorgde voor een flinke vertraging betreft visumaanvraag. Dit bij elkaar was al behoorlijk zwaar maar helaas kwam er nog meer slecht nieuws.

Maandagavond 8 maart werden we gebeld door de vader van Johan met het bericht dat Johan zijn oudste broer (Henk) was overleden en of wij direct naar hun toe konden komen. Dit hebben wij dan ook gelijk gedaan. Wij konden onze ouders enorm tot hulp zijn in de periode die volgde. Het regelen van de begrafenis, opzeggen van abonnementen, het maken en versturen van de rouwkaarten, enzovoorts.

Het is een heftige tijd maar zonder strijd geen overwinning.

## **En nu?**

Eind maart hebben we het nieuws ontvangen dat het visum opnieuw is aangevraagd, ditmaal digitaal en gelukkig is dit gelukt en hebben we nu een procesnummer gekregen. Momenteel staat het in het kadaster van het ministerie. Onze planning om te gaan naar Brazilië staat nog steeds op mei. Ook al hebben wij nog geen vliegtickets en nog geen visum. Wij ervaren en hebben geloof dat mei de maand gaat zijn dat ons Brazilië avontuur gaat beginnen.



## **Dankbaar**

We zijn erg dankbaar voor de giften die al zijn binnengekomen of al toegezegd zijn. Wij willen deze mensen dan ook van harte bedanken, zonder uw gift hebben wij geen inkomen. Wilt u ons ook steunen? Dit kan via onderstaande gegevens: NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk Brazilië.

## **Dankpunten:**

- Voor de giften die al zijn gegeven of al zijn toegezegd.
- Het opzetten van een thuisfront team.
- Dat God op elk moment aanwezig is in welke periode je ook zit.

## **Gebedspunten:**

- Voor de familie van Johan wegens het overlijden van zijn broer Henk.
- Voor het naderende afscheid.
- Voor het visum en de aanschaf van nieuwe vliegtickets.