



Johan & Joyce to Brazil

Nieuwsbrief



Juli 2021 - # 7 - Contact: jojo2brazil@gmail.com -
Giften: NL22INGB0002870921 tnv: Volle Evangelie Gemeente Eljakim ovv: Zendingswerk Brazilië

Lieve familie, vrienden en belangstellenden.

Alweer een maand geleden sinds onze laatste nieuwsbrief. Helaas nog steeds vanuit Nederland. Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Een nieuwe aanvraag

In onze vorige nieuwsbrief schreven we dat we aan het wachten waren op goedkeuring van onze aanvraag voor een visum. Helaas is inmiddels duidelijk dat die aanvraag afgekeurd is. Reden daarvoor is een communicatieprobleem, het ministerie in Brazilië dacht dat wij al in Brazilië waren en vroegen dus om een document dat alleen voor Brazilianen opgesteld kan worden.

Om toch verder te kunnen is Água Viva namens ons in zee gegaan met een advocatenkantoor om in eerste instantie te kijken naar de aanvraag. Uiteindelijk is er in overleg besloten om een nieuwe aanvraag op te starten. Dit wordt dan door het advocatenkantoor zelf gedaan. Helaas dus wel weer een vertraging en ook een extra kostenpost.

Dit alles bij elkaar is natuurlijk een tegenslag, maar onze hoop op een goede afloop is groot! Het advocatenkantoor geeft aan dat toekenning van een visum meestal wel binnen 30 dagen moet kunnen.

Werken vanuit Nederland

Inmiddels heeft Johan toegang tot de website van [Água Viva](#) en zal hier dan ook tijd in gaan steken. Dit zal in overleg zijn met Wim van Água Viva en moet een stap zijn naar actualisering. Zeker het gedeelte voor het vrouwenproject is op het moment aan vernieuwing toe. Logisch aangezien het in de opstartfase zit.

Daarnaast krijgt de taalstudie dagelijks aandacht. De echte grote stappen worden echter



nog steeds verwacht in Brazilië. Jezelf onderdompelen in een nieuwe taal is namelijk de beste manier om het te leren! Ook direct in het juiste dialect.

Ook het bouwen aan onze achterban heeft aandacht. Niet alleen bij ons, maar we merken en beseffen dat dit ook zo is bij God. Hij is immers onze Vader en het is Zijn plan! Zo komen we op bijzondere manieren bij bijzondere mensen terecht. Een ware getuigenis over hoe God ons in contact brengt met de juiste mensen op de juiste tijd.

Wij hebben ons nog wel eens zorgen gemaakt omdat we nu nog steeds in Nederland zitten. Zo hebben wij het gevoel gehad dat we teleurstellen en te laat zouden komen. Wonderlijk genoeg bracht God ons mensen op ons pad die precies op die punten profetieën met ons hebben gedeeld. *'Wij komen niet te laat.'* *'God werkt en gaat voor ons uit, wij zullen getuigen zijn van een grote oogst.'* En zo nog meer, maar telkens met vergelijkbare inhoud. God spreekt en bevestigt Zijn woord! Wij vertrouwen op God en Zijn Woord boven onze zintuigen!

Dankbaar voor reacties

Op onze nieuwsbrieven krijgen we lieve en bemoedigende reacties en daarvoor zijn wij dankbaar! We willen jullie ook echt aanmoedigen om dat te blijven doen. Heb je iets op je hart om met ons te delen? Doen! We lezen jullie berichten met vreugde.

Wij zijn ook van plan om een WhatsApp groep op te starten, met als doel bemoedigen te delen. Vanuit onze kant korte updates en gebedsvragen. Voor iedereen die dat wil is dat een mogelijkheid om (nog) makkelijker met ons in contact te komen.

Wil je in de groep? Geef dan even je telefoonnummer door.

Dit kan via onze e-mail: jojo2brazil@gmail.com of via deze link [telefoongroep](#).

Zes jaar getrouwd

Er komt voor ons een mooie datum aan en dat willen we uiteraard ook graag met jullie delen. 15 juli 2021 zijn wij zes jaar getrouwd. Een geweldige zes jaar zijn voorbij en we kijken uit naar wat de toekomst ons gaat brengen. Telkens meer leren wij om ook als een team te werken, wat de bedoeling van een huwelijk is. Wij zijn samen en strijden voor en met elkaar. De steun die we aan elkaar ondervinden in soms moeilijke tijden is geweldig. God is goed!



Financiën

Op het gebied van financiën ervaren we nog steeds een bovennatuurlijke zegen. Hoewel er ook financiële tegenslagen zijn merken we dat God voorziet. We zitten op het moment nog niet aan de begrote 1.000 euro per maand, die we verwachten nodig te hebben. Toch weten we dat het meer dan goed gaat komen.

Mocht u ons willen ondersteunen met een structurele maandelijkse gift, dan zijn we daar uiteraard zeer dankbaar voor. Als u van plan bent om ons maandelijks te steunen (en dat nog niet doet) zou u dit dan ook willen delen via e-mail? Wij hebben dan een goed overzicht betreft de begroting.

Dankbaar

We zijn erg dankbaar voor de giften die al zijn binnengekomen of al toegezegd zijn. Wij willen deze mensen dan ook van harte bedanken, zonder uw gift hebben wij geen inkomen.

Wilt u ons ook steunen? Dit kan via onderstaande gegevens:

NL 22 INGB 000 2870 921 t.n.v. Volle Evangelie gemeente Eljakim o.v.v. zendingswerk Brazilië.

Dankpunten:

- Voor de giften die al zijn gegeven of al zijn toegezegd.
- Het vrouwenproject dat al van start is gegaan en de eerste vrouwen die al reeds zijn opgevangen.
- Dat God op elk moment aanwezig is in welke periode je ook zit en dat Hij de kracht geeft om niet op te geven.
- Voor de bijzondere contacten die we hebben gelegd.
- Dat God trouw is en een goede Vader.

Gebedspunten:

- De vrouwen die nu al ontvangen zijn bij het centrum. Voor een juiste mentaliteit.
- Dat de juiste vrouwen bij het centrum terecht komen.
- Dat er meer vrouwen mogen komen die zich laten opnemen.
- De medewerkers die begonnen zijn bij het nieuwe project.
- De maandelijkse giften.
- Voor het naderende afscheid.
- Voor het visum en de aanschaf van nieuwe vliegtickets.